

Prachtige logeergelegenheid in het mooiste stuk van Nederland.

Zikna heeft meerdere vrienden in het oosten des lands. Een van die vrienden zijn Job en Sylvia Mul.

Het echtpaar Mul heeft een Bed en Breakfast in Apeldoorn, voor 2-3 personen. Deze B&B heeft als naam Mamre, naar de plek waar Avraham zijn gasten ontving en is gelegen in een hele rustige buurt.

Vanuit deze plek ben je in tien minuten in de prachtige natuur rond Apeldoorn.

De familie Mul heeft ons aangeboden om met de B&B Zikna te helpen. Het (zeer schappelijke) bedrag van 35 p.p., excl. toeristenbelasting en de maaltijden. dat u voor uw overnachting betaalt komt namelijk ten goede van Zikna.

Behalve de overnachting kunt u 's ochtends genieten van een kosjer ontbijt en 's avonds van een heerlijke diepvriesmaaltijd die in de magnetron kan worden opgewarmd.

Uiteraard geschiedt dit in nauw overleg met onze coördinator Shmuel Katz.

U kunt bij de B&B boeken van zondag tot vrijdag. Verblijf over sjabbat is in dit stadium niet mogelijk.

U kunt boeken via de onderstaande gegevens. Gelieve bij boeking te vermelden dat u via Zikna in contact komt met de familie Mul.



Familie J. Mul

Kamerling Onnesstraat 45
7316LP Apeldoorn

+31 (0)6 1399 6367
muljob@gmail.com